

In deze rubriek vragen we lezers om te schrijven over een ervaring uit de praktijk of het alledaagse leven, die er net even uitsprong. De volgende Inzending ontving de redactie van Conny van Lier, bekend van de Domkerk, over een voor haar dierbare stilteplek.

De stilte tegemoet bij de Zusters 'Onder de Bogen' in Maastricht

Even als in Utrecht was er bij Maastricht een doorwaadbare plaats door de rivier, waar Romeinen 2000 jaar geleden hun castellum bouwden, waar een nederzetting ontstond en waar koningen en keizers daarna de eerste christelijke kerken deden verrijzen.

Het werden centra van kerkelijke macht, uitdijend in kerken- en kloostercomplexen. De stenen ademen de eeuwen van gebeden en gezang.



In Maastricht streek een eeuw geleden een congregatie van Liefdeszusters neer in het gebouw van de proost van de Sint Servaas. Ze bouwden noest voort aan een royale kapel, een school, een verzorgingshuis en recent bouwden zij een leeg complex om tot een modern gastenverblijf met zo'n dertig royale kamers van alle gemakken voorzien.

Drie keer daags bidden de zusters in de kapel, er wonen er tegen de zeventig. Gasten en zusters eten in eigen refters. Natuurlijk ligt het dagritme iets vroeger dan

buiten de muren. Het gastenhuis is het hele jaar open, voor elke vorm van individueel verblijf. Maar ook voor meerdaagse bijeenkomsten van kerkenraden, koren, vrouwengroepen e.d. Geregeld worden er begeleide stilte-retraites aangeboden.

Wat maakt een retraite of bezoek aan het Stille- en bezinningscentrum van de Zusters 'Onder de Bogen' zo de moeite waard? De diep gewortelde traditie op die plek van kerken en abdijen. De authenticiteit en gastvrijheid, je bent er echt op bezoek bij de zusters. De gezangen in de prachtige kapel. De immense tuin rond de ruïnes van de Maastrichtse stadswallen. Vol vleermuizen in de avond, vogelengezang overdag en het voortdurend klokgelui van de Sint Servaas.

En Maastricht brengt je sowieso in een Bourgondische sfeer. Als de rust en stilte daar zijn, het gewoel in je hoofd gaat liggen, komt er rap ruimte voor jezelf, ruimte om open te staan voor God.

Ze zullen er geen eeuw meer zitten, de Zusters 'Onder de Bogen'. Hun gemiddelde leeftijd is 80-90 jaar. Maar vandaag mogen wij nog mee genieten van hun prachtige kloostercomplex.

Warm aanbevolen voor wie rust zoekt, stilte of retraites, ook in de zomermaanden.

Voor meer informatie: www.bijzonderdebogen.nl

Conny van Lier

