

De congregatie **Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus** is een internationale gemeenschap van religieuze vrouwen, die in verschillende continenten leven en werken. In Nederland zijn de zusters bekend onder de naam **Zusters Onder de Bogen**. Zij ontleen deze naam aan de bogen, die het Moederhuis verbinden met de Sint Servaasbasiliek.



Hoofdingang 'Onder de Bogen'

De congregatie werd in 1837 in Maastricht gesticht door Elisabeth Gruyters. Zij werd daarin bijgestaan door Deken P.A. van Baer, die als parochiepriester was verbonden aan de Sint Servaasparochie te Maastricht. De afkorting 'CB-zusters' is een verwijzing naar de patroon van de congregatie, de Heilige Carolus Borromeus.



Elisabeth Gruyters
1789 – 1864



H. Carolus Borromeus
1538 – 1584

De doelstellingen van de congregatie waren van meet af aan onderwijs, ziekenverpleging en zorg voor wezen.

Vanuit het Moederhuis in Maastricht is de congregatie werkzaam in Noorwegen, Tanzania, de Filippijnen, Timor Leste, België, USA, Vietnam, Kenia en Brazilië.

Het Moederhuis functioneert daarbij als 'thuishaven' voor de wereldwijde congregatie. Meer informatie over de congregatie kunt u vinden op www.cbsisters.net



Bogencapelle Moederhuis

De Bogenkapel is van grote betekenis voor de zusters. Het is het hart van het Moederhuis, een centrale plaats van gebed.

Gasten van het Beziinningscentrum zijn van harte welkom om deel te nemen aan de gebedsvieringen van de kloostergemeenschap. Ook zo kan spiritualiteit worden gedeeld over de grenzen van de religieuze gemeenschap heen.

STILTE- EN BEZINNINGSCENTRUM ONDER DE BOGEN

Adem de stilte...

Beleef de rust...

Ervaar de ruimte...

Onthaast en bezin...



beziinningscentrum@zustersonderdebogen.nl

www.bijsonderdebogen.nl

Sint Servaasklooster 14

6211 TE Maastricht

043 – 3219241

Waarom een Stille-en Bezinningscentrum?

Herkent u het gevoel van onrust in uw hoofd en hart? Van overspoeld worden?

Komen er vragen bij u boven als:

- *wat heeft het allemaal voor zin?*
- *waar doe ik het voor?*
- *hoe moet ik nu verder?*

Met de opening van het Stille- en Bezinningscentrum in 2013 is een droom van de zusters werkelijkheid geworden: *gehoor geven aan het verlangen van mensen naar een diepere spirituele ervaring*. Hierdoor wordt ook de steeds ouder wordende zustersgemeenschap in de gelegenheid gesteld om maatschappelijk betrokken te blijven.

Vanuit kloosterlijke gastvrijheid kunnen wij rust en onthaasting aanbieden aan:

- individuele gasten
- groepen (met eigen begeleiding) met religieuze en/of spirituele achtergrond.



De kloostertuin nodigt uit tot rust en bezinning

Ligging

Het Bezinningscentrum ligt in het centrum naast de Sint Servaasbasiliek.

De kloostertuin is een oase van rust midden in de bedrijvigheid van de stad. Deze plek wordt ook wel het 'stille hart' van Maastricht genoemd. Alsof u in het oog van een orkaan staat, kunt u hier midden in het centrum in alle rust wandelen door de kloostertuin met een aantal bijzondere bomen.

Accommodatie

U verblijft in een ruime eenpersoonskamer met eigen douche en toilet (inclusief laken- en handdoekenpakket).

Er zijn in totaal 34 kamers beschikbaar. Alle kamers zijn bereikbaar met de lift.



Refter van het Bezinningscentrum

Maaltijden

De maaltijden (dagmenu uit kloosterkeuken) worden gebruikt in de Gastenrefter van het klooster. Voor groepen vanaf tien personen worden de maaltijden in de refter van het Bezinningscentrum opgediend.

Dieetwensen (zoutarm, suikervrij, glutenvrij, lactosevrij, vegetarisch) kunt u bij aanmelding kenbaar maken.

Uw bijdrage

De kosten voor een verblijf inclusief drie maaltijden en koffie, thee en water bedragen € 60,- per persoon per etmaal.

Inchecken

Individuele gasten verwelkomen wij tussen 11.00-12.00 uur of 16.00-17.00 uur.

De aankomsttijd van groepen wordt in overleg gepland.



Conferentie- en ontmoetingsruimte

Annuleren

- bij annulering tot 2 weken vóór aanvang ontvangt u uw volledige bijdrage terug.
- bij annulering tussen 1 en 2 weken vóór aanvang ontvangt u 50% terug.

Parkeergelegenheid

In verband met beperkte parkeergelegenheid vragen wij gasten zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.

Voor informatie over parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer in Maastricht zie de websites maastrichtbereikbaar.nl en 9292.nl.

*Als je kunt genieten van de stilte,
ben je zelden alleen.*